

VAN DETH'S POPPENTHEATER:

"Vrijspraak - Levenslang"

Woensdag 26 Januari speelde voor ons in de grote zaal van het Ontspanningsgebouw het poppentheater Guido van Deth...



De muziek was dalkwijls zeer suggestief; ik denk hierbij aan de scène met de aansprekers...

Voor ons was het de eerste maal dat we een toneelstuk in deze vorm kregen opgediend en het smaakte naar meer...

De muziek was dalkwijls zeer suggestief; ik denk hierbij aan de scène met de aansprekers...

De beide toneelrechten van de poesjennellenkeider, Joseph en Bartholomeus, kunnen zich niet met het tragische slot van het stuk niet verenigen...

De strijd is gestreden, de strijd onder het motto: "Wie is de accuraatste typist?" Op 3 Febr. na werkdag is de spanning gebroken...

ZIEK MELDEN



Het komt de laatste tijd zeer dikwijls voor, dat men zich te laat ziek meldt. In de controle-voorschrijven staat uitdrukkelijk vermeld...

Er wordt beweerd, dat de standaardbrief 1955 moeilijker was, dan die van het vorige jaar. Dat is mogelijk...

1. Werknemers uit Den Haag en randgemeenten moeten zich voor 9 uur 's morgens ziekmelden.

De heer Bottenberg, doorneed in EHBO-kunde, liet mij onmiddellijk in de steek en vloog op het meisje af.

Bestuur van de Afdelingskas.

Hier volgen de namen van de prijswinnaars met vermelding van de "netto" tijd:

WIE WAS DE ACCU-RAATSTE TYPISTE?

- Groep A: Le prijs: mej. W. M. Vos 6.72
Groep B: Le prijs: mej. E. v. d. Straeten 7.
Groep D: Le prijs: mej. J. Zwerver 8.26
Groep E: Le prijs: mej. A. Doelman 9.75
Groep F: Le prijs: hr. C. Schrevel 10.85
Groep G: Le prijs: hr. J. J. A. v. Kleef 12.05
Groep H: Le prijs: mej. M. J. v. d. Arend 12.50
Groep I: Le prijs: hr. I. F. de Jong 14.29

EHBO, EEN TWEELING EN KUNSTGEBIT. Ja, loopt U even naar de portier... Het meisje, dat zo even achter mij binnenkwam...

Reorganisatie Pakama

Op 11 Februari heeft het Pakama het fabriekscamp Maanweg verlaten en is samengevoegd met het Centrale Pakama aan de Laakweg.

Woningruil gevraagd. Aangeboden: Vijf dubbel zonnig bovenhuis, Kamer en suite, drie slaapkamers...

Advertisement for 'het V.D.H.-tje' newspaper. Includes a logo of a gear with a bird, contact information for the publisher, and details about subscription rates and advertising. The title 'het V.D.H.-tje' is written in a large, stylized font.

Advertisement for 'MAROKKO, tuin van Allah' film. Features a large image of a palm tree landscape under a sunset sky. Text includes the film title, director 'Kleurenfilm', and screening information for February 18th. The title 'MAROKKO, tuin van Allah' is written in large, bold letters.

Advertisement for 'KINDEROPVOEDING' (Child Rearing). Text discusses the importance of child development and provides practical advice. The title 'KINDEROPVOEDING' is prominently displayed.



VLUCHTELINGEN- KAMPEN ZIJN SCHANDDE voor de beschafde wereld

IN SOMMIGE NEDERLANDSE huiskamers hangt een beschilderd stuk boomschors of een gedrukte plaat met een lijstje er om, waarop de tekst staat: „Eigen haard is goud waard”.

Ons leven is meestal te druk om de betekenis van deze spreuk te overdenken. Vaak zelfs zal men kunnen horen over die „eigen haard”, dat door de dagelijkse zorgen over hoge belastingen, woningproblemen en geïm- of persoonlijke moeilijkheden het predicaat „goud waard” beter in „blik” kan worden gewijzigd.

MAAR DAN HAD U moeten luisteren naar landgenoot Mr. G. J. van Heuven Goedhart, die als „Hoge Commissaris voor Vluchtelingen” bij de Verenigde Naties, U die waarde van de eigen haard wel duidelijk kon maken en die U een gevoel van wroeging zal hebben bezorgd.

Want alle zorgen ten spijt hebt U een „baar”, een huis of een kamer met een goed bed daarin, voedsel en een kachel, een uitgangetje en een vriendschapskaart, kortom alle gemakken van menschen in een geciviliseerde wereld.

De tegenhanger hiervan vindt U in diezelfde geciviliseerde wereld, waarin behalve de-mensen-met-een-eigen-haard er 40 miljoen zijn, die geen baar, geen huis of kamer, geen vriendschapskaart en zelfs geen staatsburgerschap bezitten. Dat zijn vluchtelingen, die hun toekomst bouwen uitsluitend en alleen op de hoop, dat Mr. Van Heuven Goedhart en zijn mensen kans zullen zien hun een vaderland te bezorgen, wat werk en als het asjebheft even zou kunnen: een eigen haard. Dat zijn vluchtelingen, die het slachtoffer zijn van de tweede wereldoorlog en..... van de gevolgen daarvan. Mensen, die een begin zoeken..... wacht even, laten we bij het begin beginnen.

De volksverhuizing.

DOOR DE OORLOG zijn miljoenen mensen van hun woonplaats verdreven, één groep door het optreden van de Duitsers en één groep door het optreden van de Russen.

Organisaties als de Unrra en de IRO hebben er in de jaren van 1945 tot 1949 een acht miljoen naar huis gebracht of ze iets gegeven, dat als vervanging daarvoor kon dienen. Achtien landen, waaronder — natuurlijk — Nederland, verschaften, voor zover de Displayed P(ersons) niet naar hun eigen vaderland door de gewijzigde omstandigheden konden of wilden terugkeren, een nieuw vaderland.

In 1950 evenwel werd een verzadigingspunt gendend: de openenlanden mochten of veel geld in grote werkprojecken steken, waardoor de mogelijkheid bleek van werkgelegenheid voor de nieuwkomers, of..... de immigratiekraan dichtdraaien; over het algemeen neigde men naar het laatste, doch te zelfder tijd werd het de regering duidelijk, dat men te kortzichtig was geweest. Er was geen sprake van „alleen maar” een X miljoenental verplaatsen

heeft. Zo gezien is de instelling van het Hoge Commissariaat een houvast voor de toekomst voor alle landen; slechts internationaal zal het vluchtelingen-vraagstuk aangepakt kunnen worden en omdat alle landen er belang bij hebben, zwerft de heer Van Heuven Goedhart door die landen en vraagt om geld, tensnede daadwerkelijk de problemen te kunnen aanvaarten. Zo verweet hij in Denemarken, vriendelijk bedoeld en met grote waardering, het predicaat van „s-werelds grootste bedelaar”.



Een „eigen haard” in Oostenrijk

Om maar meteen op tafel te komen met de centen: 3 miljoen dollar zouden slechts de h o o s t e nood kunnen lenigen. U hebt geen flauwe notie van die nood, geen besef van wat het is, sinds jaren van de eigen haard met zijn verdreven, in een vreemd land met vreemde mensen te moeten vertoeven; van wonen is in vele gevallen nauwelijks sprake. En hoe is de toekomst voor deze mensen, in aantal vele malen de gehele bevolking van Nederland?

Papier

DE HEBER VAN HEUVEN GOEDHART heeft zijn plannen klaar: migratie en assimilatie moeten voor deze veelal statenloze burgers een lichtpunt in de nu nog zo sombere toekomst brengen.

Migratie: het binnenbrengen van emigranten is voor de meeste landen al zeer beperkt geworden. Bovendien hebben landen als Canada, Australië en Amerika liever een mijnheer met zijn gezin in het bezit van een — waardevol — paspoort, dan „zo'n stel papierloze zwerfers”, waarbij het opvangland geen verhaal heeft en geen ander land aansprakelijk kan stellen.

Assimilatie: de vluchtelingen in een land: dat vereist nogal wat als U weet, wat U al moet doen om bepaalde zaken voor elkaar te brengen, hoeveel instanties er voor U-met-papieren te pas komen als U iets wilt; het is geen sinecure.

Wat er ook wordt gedaan voor de vluchtelingen, die misschien straks kunnen gaan werken, er zullen altijd groeven overblijven, waar iets anders voor gedaan moet worden: mensen waarvoor alleen maar gezorgd kan worden, waarvan geen „nuttig effect” voor de toekomst kan worden verwacht, om het maar hard te zeggen: die slechts geld zullen kosten en alleen naar zullen opteten.

Over de gehele wereld zitten deze volledig arthandelijke verschoepelingen; 1800 in Sjanghai bv., een 7000 in het totaal.

In de Labanon zwerft momenteel een groep Polen, die het voedsel uit de asbakken moet ophalen, dag in dag uit. Een paar duizend dollar alleen voor eten is niets en om deze groep althans onder te brengen en te registreren zijn alweer een 750-duizend dollar nodig. In Griekenland is een groep, waar het nog wel gaat, doch wier hoogste nood is: ontluizing.

Nou, en?

HET IS GEEN OPGEWYKT VERHAAL, dat Mr. Van Heuven Goedhart moest vertellen: de geschiedenis van miljoenen mensen, die ook zo graag

Een beroep op Nederland is gedaan, een verzoek om steun, dat meer bekende dan een bijdrage in een collecte. Wij hebben ons van dat verzoek niet kunnen afmaken met een dubbelte tegen een spelde, omdat wij anders de zure vruchten van onze politiek zelf zouden moeten eten: een land met een overbevolking plus een niet te verwerken aantal vluchtelingen, waarmee we dan geen raad meer zullen weten; waarvoor we dan evenmin als voor de eigen landgenoten voldoende werkgelegenheid zullen hebben.

Beter dan de schryver van dit artikel kunnen wij nu Mr. Van Heuven Goedhart aan het woord laten:

„Als bedelaar voor de vluchtelingen ben ik maar mijn eigen vaderland gekomen en zie, dat de voorn-

hartigheid en de baarmoedigheid die ons volk kenmerken, zich hebben weerspiegeld in een daverend succes van de actie, die door een National Comité is ondernomen: een actie om een groot bedrag bijeen te brengen voor het Kinder-noodfonds en het Vluchtelingen-noodfonds van de Verenigde Naties, instellingen die bestaan om de weertlozen te helpen, die hopenlozen hoop te geven, kortom om U, die dit leest, het voorrecht te verschaffen met-tendaad JA te kunnen zeggen in antwoord op de onontvraagbare vraag: „Ben ik mijns broeders hoeder geweest?”

Carel Niermeier.

De heer J. J. VAN DER POEL jubileert 26 Februari a.s.

In de opgave van jubilarissen Hoofdkantoor/Fabriek Maanweg, Den Haag, was een fout geslopen:

de heer J. J. VAN DER POEL viert zijn z i l v e n jubileum op 26 Februari a.s.

De ontvungst van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen door de heer L. W. van der Heem. Links onze publiciteitschef.



Mr van Heuven Goedhart zoekt miljoenen haarden

personen onderdak te bezorgen of naar huis te brengen; er werd geconstateerd, dat het vluchtelingenvraagstuk D 1 ij- v e n d zou zijn en dat er jaarlijks 30 à 40.000 nieuwe vluchtelingen aan het nog bestaande leger van „haardenzoekers” zullen worden toegevoegd.

's Werelds grootste bedelaar

OM DEZE VLUCHTELINGEN bestaansmogelijkheden te geven in de toekomst en om voor het moment ze alleen maar te laten leven, werd het Bu-



De Hoge Commissaris spreekt voor van der Heem N.V.

spreid. Een bureau zonder geld, want meer dan een budget om het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen in stand te houden konden de Verenigde Naties

rean van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties ingesteld, waarvan Mr Van Heuven Goedhart de leiding heeft.

Een organisatie van vijftig mensen, werkend voor de belangen van miljoenen anderen, over de gehele wereld ver-

Mr. Van Heuven Goedhart niet geven. Wel verweet hij toestemming in de aangesloten landen belangstelling en hulp te vragen voor het vluchtelingen-vraagstuk, waaraan geen land zich kan onttrekken, omdat elk land met dit probleem te maken en..... te kampen

De heer van Heuven Goedhart vóór zijn rede in de grote zaal van het Ontspanningsgebouw, met de heer L. W. van der Heem

